

20okt2011

Sweor berättar om ... Japan

Tisdagen den 22 oktober träffades ett 40-tal förväntansfulla sweor på restaurang Shougun i Gamla Stan för att höra mer om hur det är att vara Swea i Japan.

Fyra Stockholmssweor berättade om sitt liv i Japan och hur det skiljer sig från livet i till exempel Stockholm.

Anki Rosander inledde med en introduktion till kvällen och berättade om sina år i Japan och om hur det var att komma som en småbarnsmamma till Tokyo på 70-talet. Anki visade även ett antal av sina vackra japanska blomsterarrangemang, så kallade ikebana, som hon tagit med sig kvällen till ära. Efter det visade Gertrud Tsujita oss alla hur det går till att ta på sig en japansk kimono. Gertrud som bott i många år i Japan och även äger många vackra kimonors gick flera år i lära för att lära sig hur man ska klä på sig en kimono. Eller rättade sagt, hur man klär på någon annan en kimono eftersom det är så gott som omöjligt att ta på sig själv sin egen kimono. Gertrud erkände att hon tagit på sig sin vackra kimono på egen hand just ikväll, men att det tagit nästan en timme att göra och att det inte är att rekommendera för nybörjare eller ens någon som är bevandrad i en kimonos hemligheter.



Vi fick alla, steg för steg, se hur Gertrud klädde på Ingrid Stake lager på lager av de vackraste plagg för att avsluta med att arrangera den otroligt vackra, och nästan fem meter långa, obi:n runt midjan. Vi var alla både avundsjuka och imponerade av det vackra slutresultatet.



Gertrud (höger) och Ingrid (vänster) när påklädningen var klar.

Före maten fick Eva Thorson oss alla att le när hon berättade om alla de utmaningar det innebar att vara svensk tandhygienist på en tandläkarmottagning i Tokyo på 70-talet utan att egentligen kunna prata japanska.

Kvällens middag var en lika vacker som god bentolåda som innehöll smakprov från många delar av det japanska köket. Där fanns sashimi, yaki-nicku och tempura och allsköns andra godsaker.



Efter middagen berättade Kicki Edman om hur hon och hennes familj från början hamnade i Tokyo och hur de sedan fastnade för stadens puls och blev kvar i landet i många år. Vi var många som blev avundsjuka när vi hörde att hon skulle åka till Japan dagen efter för att hälsa på en av sina söner som flyttat tillbaka till Tokyo för att jobba.

Det blev en väldigt trevlig och intressant kväll där vi alla lärde oss lite mer om det spännande landet Japan och hur det är att leva där.

Ett stort tack till Anki Rosander, Gertrud Tsujita, Ingrid Stake, Eva Thorson och Kicki Edman samt alla andra Sweor som delade med sig av sina minnen från Japan.

Text & bild: Cecilia Westling