

Vandring i Gömda Johannes

En stadsvandring i kvarteren kring Johannes kyrka visar att det finns mycket av vår huvudstad som vi inte ser dagligen, detta påmindes ett 30-tal Sweor om under en intressant vandring genom Johannes-kvarteren.

Vandring i Gömda Johannes

Under ledning av guiden Rune Lemon vandrade vi stockholmssweor en ljum septemberkväll i kvarteren runt Johannes kyrka, en kyrka som inte kan ses från så många håll i Stockholm, trots sitt höga läge. Annat var det på 1200-talet då de spetälska ?skyfflades? hit till detta område, som då låg på behörigt avstånd från Stadsholmen dvs. Gamla Stan.

Rune berättade om många intressanta förändringar och händelser som inträffat här - och som sker alltjämt. Några tevekanaler har t ex byggt ett högt glashus i ett gathörn, där det, enligt Rune, förut bara fanns rum för att parkera för två bilar! Idag finns ju hissar att ta sig upp i husen, men annat var det förr, då det var förmäst att bo på första våningen för att slippa gå uppför alla trappor.

Ett par riktigt gamla hus finns fortfarande kvar, t ex det vackra gamla 1600-talshuset på Johannesgatan 16. Ulrika Eleonora tog initiativet till att inrätta detta hus för att ensamma och fattiga kvinnor skulle kunna få ett drägligt liv. 180 damer fick plats då, när kraven på utrymme inte var stora. Idag bor här 30 personer på ålderdomshemmet. En viss skillnad onekligen. I ett annat f d fattighus, instiftat av Anna Maria Soop, vid franska skolan startade en gång Alexandra Charles nattklubben ?Fattighuset?. Namn är alltid intressanta och gatunamnen har sin egen fascinerande historia. Varför heter det Malmskillnadsgatan t ex? Svaret kan tyckas enkelt, här skildes västra och östra malmarna (staddelarna) åt.

Efter ca 2 timmar av fakta, historier och humor i en trevlig blandning, kryddad av några regndroppar, känner vi ?Gömda Johannes? och den delen av vår stad bättre och vi ser fram emot vårens promenad. Har du tips om var, hör av dig till programkommittén!



Kvällens guide Rune Lemon från Stolta Stad





Text och bild: Susanne Larsson-Krieg (som tillsammans med många sweor fick nostalgiska minnen när vi passerade *Nalen* på Gata Regerings 74).